

Beretning fra minigrenen 2016-2017

Vi er i minigrenen i øjeblikket ca. 25 spejdere og fem faste ledere. Det er jo en pæn fremgang af spejdere siden januar sidste år, hvor vi var 12 børn. Vi er stadig på rejse, men vi har nu begivet os ud i fantasiens verden, og har bl.a. besøgt Hogwarts og Asgård. Vi har forsøgt at bibeholde vores mødestruktur med aktivitet-leg-aktivitet-oprydning. Det er vores oplevelse, at børnene trives med en fast struktur og bedre kan være med inden for de kendte rammer. Vi har været let plaget af afbud i forbindelse med vinter-sygdom m.m., men på trods af det (og en hel masse sne og regn) har vi faktisk haft rigtig mange spejdere på de fleste møder. Det er rigtig dejligt, da det giver os mulighed for at udføre de planlagte aktiviteter. Og så er det bare sjovere, når vi er flere!

Vi arbejder meget med at høre efter, når de andre snakker og at vise respekt overfor hinanden, uanset om det er spejderne imellem, eller om det er i interaktionen med en voksen. Det går ikke altid så godt, men alle prøver deres bedste, og det er trods alt det, der tæller. Når spejderne bliver for urolige, får de en løbetur rundt om vores nyligt blotlagte sø. Vi kan nemlig se dem hele vejen nu, hvor det er blevet lyst. Sådan en løbetur tager lige toppen af den værste energi.

Næste år skal Ninka ud og opleve den store verden, så vi vil savne hende i spejderåret, der kommer. Ukrudt, Sommer, Termit og Tudse vil fortsætte som ledere, og hvem ved, måske får vi én eller flere nye ledere?